

PARELTJES



VAN STEK

Loslaten

Maria werkt als vrijwilliger bij Den Haag Wereldhuis. Ze vertelt over haar drijfveren. 'Wij willen mensen beschermen, want ze zijn kwetsbaar. Maar je kunt hen alleen maar beschermen door hen zelf met een loep te leren kijken naar hun eigen krachten en talenten. Natuurlijk, ze lopen het gevaar opgepakt te worden als ze doen wat niet mag. Als ze zonder achterlicht fietsen, kunnen ze al in vreemdelingendetentie terecht komen. Wij leren ze hier wat in dit land wel en niet mag, maar we steken niet samen met hen de weg over. Bescherming moet uit henzelf komen. Ik leg deze mensen uit waarin ze kwetsbaar zijn, welke risico's ze lopen, zodat ze weten waar ze op moeten letten. Je moet hen daarbij niet helpen vanuit het Nederlandse gedachtegoed. Je moet je in hen kunnen verplaatsen. Het gaat om mensen uit andere culturen, met andere zienswijzen. Jij moet het niet voor ze doen. Zij moeten het zelf doen. Ze moeten mens blijven, een menswaardig bestaan lijden. Je moet dus denken vanuit hun positie. De mensen die hier komen zijn in principe krachtige mensen. Hoe angstiger ze zijn voor hun kansen op verblijf, des te meer kwaad kan hun overkomen. Ga naar buiten, laat je zien, zeg ik tegen hen. Het is zoals met kinderen opvoeden. Je leert ze op eigen benen te staan en wijst hen op de gevaren van het leven. Maar ze moeten het zelf gaan doen. Bij beschermen hoort ook loslaten. Soms verdwijnen ze weer, we zijn ook een doorgangshuis. Ze zijn hier altijd welkom als ze weer terug willen komen. En sommigen komen terug, ook als ze inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Als mensen zomaar op straat verdwijnen, ga ik op zoek, via de politie en de IND desnoods. Want ik wil ze alleen maar loslaten als ze dat zelf willen. Deze mensen hebben mijn leven verrijkt, dat wil ik hun graag laten weten en met hen delen. Maar ook als ze weg zijn, wens ik ze alle geluk. Die vrijheid om weg te zijn hebben ze gelukkig.'

Den Haag Wereldhuis biedt met tal van vrijwilligers ondersteuning aan mensen zonder geldige verblijfspapieren in Den Haag: met voorlichting, doorverwijzend, informatie, gezelligheid etc.